

Η ημερήσια σχολική εκδρομή (2017 – 2018)

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αρχές του Ιούνη, το κύριο θέμα συζήτησης γίνεται η ημερήσια σχολική εκδρομή. Οι δάσκαλοι ψάχνουν για το ιδανικό μέρος, τα παιδιά κάνουν σχέδια για το τι θα παίξουν, τι λιχουδιές θα πάρουν μαζί τους και άλλα τέτοια και οι γονείς σκέφτονται αν τους έχει μείνει κάποια γονική άδεια ή πώς θα τα βολέψουν με τη δουλειά τους για να βρίσκονται δίπλα στα βλαστάρια τους. Όλοι επί ποδός...

Φέτος το ιδανικό μέρος αποφασίστηκε να είναι η περιοχή «Απολυμένη Πέτρα», κοντά στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, μέσα στο δάσος που τελεί υπό την αιγίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οξιές, πλατάνια, βελανιδιές, φτέρες, λίγες στροφές στον δρόμο, γαλανός ουρανός με λίγα σύννεφα.

1^{ος} σταθμός το δασικό μουσείο.

Η χλωρίδα, η πανίδα και το επάγγελμα του ξυλοκόπου πίσω από τις βιτρίνες του μουσείου.





Τα παιδιά δεν χορταίνουν να βλέπουν τα βαλσαμωμένα ζώα του δάσους. Κάποια δεν αντέχουν και απλώνουν δειλά το χέρι, παρά τις απαγορεύσεις, για να τα αγγίξουν. Οι ερωτήσεις πέφτουν βροχή...



2^{ος} σταθμός η Απολυμένη Πέτρα.

Επιτέλους, γιατί τα στομάχια έχουν αρχίσει να γουργουρίζουν. Τα παιδιά ξεχύνονται στο γρασίδι. Άλλα στρώνουν τις κουβερτούλα του πικνίκ, άλλα απλά αρχίζουν να τρώνε τις λιχουδιές που κρύβουν τα σακίδια

και κουβεντιάζουν με τους ...κολλητούς και άλλα εξερευνούν τον χώρο, ψάχνοντας γήπεδα για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.



Αξιοσημείωτα γεγονότα

- 🍁 Οι δεινοί ποδοσφαιριστές του σχολείου μας νίκησαν τους δεινούς ποδοσφαιριστές ενός σχολείου από τη Βόλβη, με το οποίο μοιραστήκαμε τον χώρο.
- 🍁 Ο καιρός μας επιφύλαξε απίστευτες βροντές και μια μικρή καλοκαιρινή μπόρα κατά τη διάρκεια του φαγητού.
- 🍁 Πολλές μύγες...

Η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

«Ιπι - ιπιούμε, σας ευχαριστούμε! Κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε!!!»

Η γνωστή επωδός από τα παιδιά έκλεισε για άλλη μια φορά την ημερήσια, σχολική εκδρομή. Και του χρόνου με υγεία!!! Καλό καλοκαίρι!!!